



JAAROVERZICHT 2024.

Het Bestuur.

Op 1 januari 2024 bestond het bestuur uit 6 personen. Er was één vacature. Jacqueline Bonants-van Cuijck was onze expert op het gebied van de WMO en de participatiemaatschappij. Regelmatig kon zij Merselonaren met vragen dienaangaande op het juiste spoor zetten.

De bestuurssamenstelling was per 1 januari 2024 als volgt:

- Gerrit Hendriks, voorzitter
- Huub Creemers secretaris
- Martien Emonts penningmeester
- Tilly Wiechert lid (organisatie activiteiten)
- Piet Muijsers lid
- Herman Zegers lid (organisatie activiteiten)
- Vacature 1 lid

Helaas moest Piet Muijsers door persoonlijke omstandigheden in februari zijn bestuursfunctie opgeven. Piet, je was maar korte tijd lid van ons bestuur maar je nuchtere kijk op zaken heeft de vereniging verder geholpen. Hartelijk dank voor je inzet.

Het bestuur vergaderde maandelijks. Ook werden de vergaderingen van de Centrale van Senioren in Venray, de vergaderingen van de KBO kring Horst-Venray en die van KBO Limburg bezocht. Met het vergaderen en de daaruit voortvloeiende acties hielden we de vereniging “formeel en juridisch in leven.” Maar de vereniging werd natuurlijk echt “levendig” gehouden door de inzet van activiteitencommissie (m.b.t. het jaarprogramma), de contactpersonen voor de reguliere activiteiten als kaarten, kienen, wandelen en degenen die namens de vereniging aandacht schonken aan “lief en leed”. Ook namen enkele van onze leden deel aan de gemeentelijke opschoondagen. En natuurlijk moet ook de groenploeg genoemd worden. Zonder de financiële opbrengst van hun activiteiten zou het activiteitenprogramma er aanzienlijk soberder uitzien. En bovendien, na het “schoefelen” was het ook altijd gezellig bij de afsluitende koffie in de MFA, zelfs in de maanden dat er niet “geschoefeld” hoefde te worden. In die zin is de groenploeg dus ook een sociale activiteit. Naast Dank aan ieder voor de inzet.

Leden

Op 1 januari 2024 startten we het nieuwe jaar met 140 leden, een toename van 12 leden t.o.v. 2023. Ook dit jaar moesten we weer afscheid nemen van leden, helaas vaker door droevige omstandigheden.

- Op 11 februari overleed Huub Muijsers. Hij werd 78 jaar oud.

- Op 15 juli overleed Piet Arts, 82 jaar oud.
- Op 20 juli overleed Piet Hendriks, ons oudste lid, op 91-jarige leeftijd.
- Op 15 december overleed Hay van der Zanden. Hay mocht 90 jaar oud worden. Hay was enige jaren voorzitter van KBO Merselo.
- Op 30 december overleed Jeu Kessels, 83 jaar oud.

Op 1 januari 2025 telde onze vereniging 143 leden, een toename van 3 leden t.o.v. 2024. Er ontvielen of verlieten ons 7 leden, we mochten 10 nieuwe leden begroeten.

Januari.

Op 4 januari hielden we onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, samen met Leefbaar Merselo. We mochten een kleine 50 leden verwelkomen. Nadat de voorzitter iedereen, en alle aanwezigen elkaar, het allerbeste voor het nieuwe jaar hadden gewenst toostten we met een glaasje glühwein op 2024. We zijn benieuwd wat het voor ieder persoonlijk, voor de vereniging in het algemeen en voor de maatschappij gaat brengen.



Nieuwjaarsbijeenkomst in den Tommes

Februari.

Op 1 februari genoten ruim 100 aanwezigen van een zeer geslaagde carnavalszitting. Zowel publiek als optredende artiesten waren, tijdens en zelfs via mail daags na de viering, vol lof over inhoud, variatie en organisatie van de avond!



Carnavalsviering bij "50PLUS Merselo"

Maart/April

De **paasworkshop** in maart kon, door gebrek aan belangstelling, helaas niet doorgaan. Er waren slechts 3 aanmeldingen.

In april was het daarentegen bij de **jaarvergadering** weer erg druk: 82 belangstellenden. Zij beleefden een geanimeerde jaarvergadering met een smakelijke nazit, een grillbuffet.

Tijdens de vergadering namen we afscheid van ons bestuurslid Piet Muijsers, die om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap neer moest leggen. Gelukkig kreeg het bestuursteam versterking



Een volle vergaderzaal, daarna genoten van een lekkere grillmaaltijd!

van Nelly Muijsers-Verheijen. We hebben Muijsers dus ingeruild voor Muijsers en denken daarmee het peil van het bestuur op hetzelfde niveau te hebben gehouden. Nelly, plezier en succes bij het uitvoeren van de taak.

Tijdens deze jaarvergadering hebben we de leden een duidelijk inzicht gegeven in de voor- en nadelen van het lidmaatschap van de KBO Limburg. De centrale vraag was: "Weegt het lidmaatschap wel op tegen de nogal hoge contributie die we daarvoor moeten afdragen aan "Roermond"? We beloofden er op de najaarsvergadering op terug te komen.

Op 20 april organiseerden we een **excursie** met rondleiding door Venray met nadruk op de Grotestraat, de Grote Kerk en het "oude" Jerusalem. Een gepassioneerde gids vertelde ons de nodige wetenswaardigheden over de mooie gevels, het monument voor de doodgeborenen en het nieuwe plein voor de Grote Kerk. En ook kwamen we allerlei verhalen te horen over wat zich er zoal afspeelde achter de muren van het oude klooster Jerusalem, vandaag de dag het Venrayse gemeentehuis. Gelukkig waren zowel de verhalen als de koffie (met vlaai!) warm, want april deed wat hij wil. Het was buiten stervenskoud.

Mei.

Inmiddels een traditie: **“Happen en Trappen”**.

Dit jaar op 8 mei, via Overloon naar het waterrijke gebied richting Well met het Leuker- en het Reijndersmeer. De koffie met vlaai bij Günther in Overloon was zoals gebruikelijk Duitse kwaliteit. Daarna ging het de Maas over, naar de Maasduinen, met een lunch in Well.

Ook dit werd op waarde geschat door de 51 deelnemers. Tenslotte bracht de route ons via Oostrum, Venray en enkele terrassen weer naar Merselo, waar Frank ons weer een lekkere maaltijd voorschotelde.



Happen en trappen



Natuurlijk ook hartelijk dank aan degene die voor het vervoer van enkele “minder mobiele” deelnemers zorgde. Mooi dat dat zo kan.

Juni.

Dagreis Beringen Swalmen-Merselo.

Op 5 juni togen we met een volle bus naar de **drukkerij** van o.a. De Limburger naar het Belgische Beringen. Daar werden we ontvangen met Belgische koffie en Limburgse vlaai. Na een korte pauze, waarin werd geprobeerd de digitale presentatie op te starten moesten we het doen met een mondelinge uitleg aan het geïnteresseerde publiek uit MerCelo (let op de C!!!). Vervolgens gingen we door de drukkerij waarin we ons konden verwonderen over tonnen aan nog blank krantenpapier, dat met een snelheid van 13 meter per seconde door de diverse machines werd gevoerd en uiteindelijk leidde tot de realisering van kranten als de Limburger, de Aachener Zeitung, de New York Times en ga zo maar door. Erg indrukwekkend allemaal.

Vervolgens gingen we terug naar Swalmen voor de lunch in een werkelijk **verrassende tuin**, een tuin met vele verborgen hoekjes en gaten en ontmoetingen met zowat alle heiligen die het “heiligen die het Roomsche leven” kent. Toch bleek de voor deze activiteit beschikbare tijd te ruim bemeten (zijn Merselonaren dan toch minder “Roomsch” dan de activiteitencommissie veronderstelde?) en vertrokken we eerder dan gepland naar Merselo voor een frisse drank vooraf en een waarlijk lekkere aspergemaaltijd daarna. Al met al een geslaagde dag.



De drukkerij in Beringen België



De tuin in Swalmen en het afsluitende etentje in Merselo.

Juli.

Een primeur: **Kermislunch.**

Gezien het mooie aanbod van De Lekkernij werd het voor de 48 deelnemers een succes. Men moest het maar als een jaarlijkse traditie in de agenda zetten.



Kermismatinee 2024

Het concert van orkest "Rooyal" trok daarna vele deelnemers van de lunch.

Den Tommes had voor hun ook nog een gratis consumptie.

Wim van Osch werd terecht in de bloemetjes gezet voor zijn 25-jarig jubileum als dirigent van deze band.

Wat betreft de sfeer tijdens het concert: misschien dat een andere plaatsing van de stoelen en tafels nog bevorderlijker kan zijn voor het verhogen van de kermisfeer.

Themamiddag rodefeest: country en western bij "50PLUS Merselo".

Onder meer als ideale weeromstandigheden werd op deze middag het MFA Merselo omgetoverd in een heel ander sfeertje. Dankzij de sfeervolle aankleding zag het er niet alleen gezellig uit...het werd nog gezelliger omdat veel belangstellenden zich ook nog eens uitgedost hadden.

De countrymiddag werd muzikaal opgeluisterd door Frank Haggard uit Den Antwerpen die dus in Spanje woont. En d line dancegroep uit Venray kreeg zeker 30 enthousiastelingen in beweging. Er werden spijkers met koppen geslagen, af en toe ook op de kop.

De 180-ers werden niet gehaald en sommige pijltjes haalden ook niet het dartbord. Maar de hoefijzers brachten geluk, het bier vloeide rijkelijk en werd in stijl gebracht door onze vrijwilligers Marjolein, Stan en Chris. De hamburgers gingen erin als koek.

De activiteitengroep kijkt tevreden terug op deze eerste, door ons in de MFA georganiseerde activiteit. En dat de bezoekers het waardeerden vonden we terug in de rode hoed waar men een vrijwillige bijdrage in kon doen. Een dankjewel is op zijn plaats.



Steun en toeverlaat?

Augustus.

Maar liefst 41 personen namen deel aan de excursie (per fiets) naar het **Duitse Oorlogskerkhof** in Ysselsteyn. Daar kregen we een indrukwekkende rondleiding over de al even indrukwekkende begraafplaats. Maar liefst 32.000, meest nog zeer jonge Duitse soldaten liggen hier begraven. Zinloze slachtoffers van een fascistisch regiem, dat trachtte een nieuwe wereldorde te realiseren. Wat nog erger is, veel van deze jongemannen liggen hier anoniem. Ze heten "ein Deutscher Soldat..."



September.

De bijeenkomst met informatie over het **Toon Hermanshuis** werd bezocht door 21 personen, kende een geanimeerde discussie en een geïnteresseerd publiek. Het was een zinvolle bijeenkomst.

Ook dit jaar deden we mee aan de **Rabo clubsupport actie**. Onze penningmeester mocht, in de zon en onder de draaiende molenwieken, het mooie bedrag van €475,70 in ontvangst nemen. Dank aan alle (Rabo)leden, die ons een stem gunden.



Uitreiking van de cheques van de Rabo club support actie

Oktober.

Op 16 oktober woonden 91 leden de **najaarsvergadering** bij. Een erg belangrijke vergadering want er moesten stevige besluiten genomen worden.

We begonnen met een lekker buffet, kwaliteit “de Lekkernij”!

En daarna begon de vergadering. Na wat “inleidende beschietingen” kwamen dan de hoofdonderwerpen aan bod:

- toestemming van de leden om de **naam** te mogen aanpassen.
- toestemming van de leden om de **statuten** te mogen moderniseren.
- toestemming van de leden om het **lidmaatschap van de bond KBO Limburg** te mogen **beëindigen**.



De leden stemden in met alle drie de bestuursvoorstellen. Dit betekent, dat we:

- vanaf 16 oktober door het leven gaan als “SENIOREN MERSELO” (67% was vóór)
- we vanaf november weer actuele statuten hebben (98% stemde hiermee in).
- we m.i.v. 1 januari 2025 géén lid meer zijn van KBO Limburg (98% stemde vóór uittreding).

Al met al waren dit belangrijke besluiten, waarmee een periode werd afgesloten en we als zelfstandige vereniging echt op eigen benen staan.

Deze intensieve vergadering werd vervolgens afgesloten met een speelse quiz over allerlei Merselose wetenswaardigheden en hobby’s van leden van onze vereniging.

November.

Op 11 november was er een informatiebijeenkomst over “**Het huis van morgen**”.

De vertegenwoordigers hiervan gaven de ruim 40 aanwezigen inzicht in de huidige mogelijkheden om hun huis zodanig in te richten en aan te passen, dat langer in de eigen woning blijven wonen ook een reële optie is. Er blijken onvermoede mogelijkheden te zijn. Onder het motto “Slim in je eigen huis” werd er gekeken naar slimme (zorg)oplossingen voor problemen die zich, vaak op latere leeftijd, gaan voordoen. Overigens is dit :“Huis van morgen” ook in “levende lijve” te bezoeken in Panningen.

December.

Tijd van de herfst, mogelijk ook winter, tijd van snert en tijd voor kerstmis.
Op 30 december overleed ons lid Jeu Kessels. Jeu werd 83 jaar.

Op 20 december vierden we samen kerst tijdens de traditionele **kerstmiddag**. Liefst 101 leden waren aanwezig en genoten van een ontspannen sfeer. Er was een geweldig taartenbuffet, de groep SOW vertelde het kerstverhaal op heel eigen wijze, aangevuld met mooie liedjes in het dialect en Frans Janssen vertelde zijn belevenissen rond het opzetten van de kerstboom en de stal, aanvankelijk zonder, vervolgens met en tenslotte weer zonder kameel. Er was voor de aanwezigen ruim voldoende gelegenheid om gezellig bij te praten en de middag werd afgesloten met een lekker buffet met broodjes en warm vlees. De activiteitencommissie kan weer trots zijn op het gebodene.



De zanggroep "SOW"

Op 28 december was de laatste activiteit, een zeer geslaagde **snertwandeling**: 42 wandelaars, vertellers van 't Raakeliezer en prachtig maar koud weer. Hartverwarmende verhalen werden verteld in de schuur bij Pubben, op de oprit van de familie Suiker en in de beste kamer van de familie Janssen op het Kleindorp. Mooie verhalen, geweldig verteld door de leden van het Raakeliezer en de bewoners zelf. Als afsluiting zorgden de koks Frank, Els en Martien in de MFA voor heerlijke snert met roggebrood en katenspek. Op de achtergrond "brandde" de open haard.... Op 27 december 2025 staat de volgende snertwandeling gepland.



Winters genieten van de snert



En hiermee sloten we het verenigingsjaar 2024 af. We vinden dat we erg actief zijn geweest, er was voortdurend “wat te doen”, voor elk wat wils. De activiteitencommissie was steeds in de weer en de leden van onze vereniging hebben deze activiteiten, getuige het aantal aanwezigen, zeer op waarde weten te schatten. Wees ervan verzekerd dat we met dezelfde intensiteit willen doorgaan.

Bestuurlijk was het beslist een interessant jaar: nieuwe statuten, nieuwe naam en, als klap op de vuurpijl, het beëindigen van het lidmaatschap van KBO Limburg. Ze vonden het niet leuk in Roermond maar we denken dat we als zelfstandige vereniging onze leden minstens en gelijkwaardig, zo niet een kwalitatief nog beter programma kunnen bieden.

En de wereld in 2024 in het algemeen? De teneur was nogal negatief. De nieuwe regering kwam met horten en stoten tot stand. Verkiezingen in verschillende landen in de wereld vertoonden nogal extreme tendensen waarbij het woord “DEMOCRATIE” niet altijd met hoofdletters geschreven werd/wordt. Vaak vragen we ons af wat waarheid is en wat leugen. Degene die het hardste schreeuwt lijkt het gelijk aan zijn zijde te hebben/krijgen. Oorlogen kunnen maar niet beëindigd worden, hongersnoden duren maar voort en de mens(heid) lijkt in het algemeen steeds individualistischer ingesteld: “Meer voor ikke en de rest zoekt het zelf maar uit.”

Is het zo’n gekke gedachte, dat de activiteiten van “Senioren Merselo” voor de leden van “Senioren Merselo” vaak lichtpuntjes zijn in hun leven van alledag? Als we erin slagen om met deze intentie in 2025 voor en met elkaar in onze vereniging aan de slag gaan dan wordt ook dit jaar weer net zo bijzonder als 2024.

Merselo, januari 2025
Huub Creemers, secretaris.